

MỘT VÀI GHI NHỚ VỀ Fr. JOURDAIN

Được phục vụ và hoạt động chung với Fr. tại Taberd, con có một vài ghi nhớ về Fr. như sau :

Fr. Jourdain là một người có tâm huyết với sứ mạng giáo dục. Hồi đó Fr. lãnh nhiệm vụ thu ngân : thu học phí. Việc thu học phí là một việc không đơn giản vì nguyên tắc quá cũng không được và để dài quá cũng không xong. Nhưng nhờ có cái tâm và tinh thần phục vụ người nghèo theo Thánh Lập Dòng, Fr. đã chu toàn được nhiệm vụ.

Ngoài những giờ của nhiệm vụ, Fr. cũng đã quan tâm tới các học sinh lúc ra về cũng như trong các giờ chơi.

Với anh em, Fr. rất nhẹ nhàng và tế nhị, sẵn sàng chấp nhận và nhường nhịn anh em. Cụ thể, nhiều lần đến ghi tên sử dụng xe con để đi công việc nhưng các anh em đã ghi trước rồi.

Về La San Mai Thôn con lại được gặp Fr. tay cầm gậy mắt thường hướng lên cao, lúc này mắt Fr. bị mờ. Đôi khi chống gậy đi, người ngửa ra phía sau con cứ tưởng Fr. muốn ngã chạy đến đỡ nhưng Fr. vừa cười vừa bảo đâu có sao. Thời gian sau mắt không thấy nữa nhưng Fr. nhận ra người đối diện khi nghe giọng nói. Có lần con chào Fr. và hỏi Fr. biết ai chào Fr. không ? Fr. bảo Tú chứ ai.

Suốt thời gian dài nằm một chỗ Fr. vẫn bình tĩnh và vui vẻ khi có người đến tiếp xúc với Fr.

Đặc biệt thời gian cuối được sự chăm nom của chị Cúc. Thế là chỉ có hai ông cháu trao đổi và liên lạc được với nhau thôi còn các người khác đến thăm, Fr. không nhận ra ai và rồi ngày 03/06/08 Người của ngoài thế kỷ đã ra đi về với Chúa.

Con,
Tú

BAN GIÁM ĐỐC 1972-1973



Sr. Fericos HUYNH CÔNG LƯỜNG
Huynh Công Lương



Sr. Martial LÊ VĂN TRI
Phụ tá Huynh Công Lương
đặc trách học đường



Sr. Aloysius ĐỒ VĂN LIÊN
Phụ tá Huynh Công Lương

Sr. Edmond NGUYỄN VĂN CÔNG
Giám học các lớp 12

Sr. Vincent TÔN THO THƯỜNG
Giám học các lớp 11, 10, Trung, Tiểu

Sr. Thierry NGUYỄN VĂN TÍN
Giám học các lớp 9, 8

Sr. Marceau NGUYỄN VĂN LUẬT
Giám học các lớp 7, 6

Sr. Georges LÊ VĂN LỸ
Giám học các lớp 5



Sr. Bonaventura NGUYỄN VĂN NGHĨA
Giám học các lớp 4

Sr. Daniel NGUYỄN QUỐC TRẠNG
Giám học các lớp 3, 2

Sr. Jean-Marie NGUYỄN VĂN THIỆN
Lớp 15

Sr. Sébastien LÊ TRUNG HUYỀN
Lớp 14

Sr. Fortunat TR. TRONG AN PHƯƠNG
Tiếp Linh Hưởng



BAN LINH HƯỞNG



Father NGUYỄN VĂN MUỘI
Linh Mục Taberd Đ.



Father THANH LAM
Linh Mục Taberd Đ.

Chúa sắp đặt cho tôi được gặp mẹ lần đầu tiên sau 4 năm bỏ nhà ra đi và cũng là lần cuối cùng vì tôi về nhà được hai tuần thì bà bị bạo bệnh mất. Tôi ở lại hai tuần an ủi gia đình rồi tìm một cộng đoàn các Frères để gia nhập. Bề Trên Barnabé nghĩ tới Trung Linh, Bùi Chu nhưng sau, người đổi ý, giới thiệu tôi xuống Phát Diệm – nơi có một cộng đoàn 3 Frères lo một trường tiểu học của Nhà Chung. Cộng đoàn gồm Bề Trên Jourdain và hai Frères Régis anh của F. Désiré Nghiêm và F. Philbert Cẩn – và F. Vénard, một Fr. trẻ. Bề Trên Jourdain niềm nở tiếp tôi, hỏi thăm tin tức các Frères, thông cảm các khó khăn của Tỉnh Dòng. Bề Trên dẫn F. Casimir và tôi sang trình diện ĐC. Lê Hữu Từ xin ĐC giúp đỡ. Đức Cha nói không có phương tiện và đề nghị F. Casimir đi dạy Tiểu Chủng Viện và tôi đi dạy Trường Thầy Giảng.

Chúng tôi không chịu vì chúng tôi về PD để sống Cộng Đoàn với các Fr. chứ đâu có phải để kiếm sống. Cuối cùng, FC. có gia đình ở PD nên ở nhà – còn tôi, tôi ở với cộng đoàn và để làm nhẹ bớt gánh nặng cho cộng đoàn, tôi kiếm vài em kèm thêm tiếng Pháp, Toán, trong số các em đó có 2 anh em sau này đi tu làm linh mục, đó là Cha Nguyễn Phúc Nhân GS Kinh Thánh và Cha Nguyễn Phúc Hạnh nhạc sĩ, có 1 số bài hát ký tên Vinh Hạnh.

Dưới đây là vài kỷ niệm của thời xa xưa đó :

1. Dân chúng đi lại với các Fr. cách rất đơn sơ, chân tình. Thỉnh thoảng đến bữa ăn, họ đem tới người tô canh, người đĩa cá kho.
2. Kinh nguyện có giờ giấc, anh em luôn có mặt đầy đủ. Thực ra các Fr. chỉ lo dạy học, dạy giáo lý, ít sinh hoạt bên lề, nên ít vắng mặt.
3. Cộng đoàn sống nghèo

Trường của Nhà Chung. Các Frères và giáo viên giúp, ăn lương của Nhà Chung – (như thời Thánh Lập



FRÈRE JOURDAIN đang rước nước MINH THÀNH CHÙA



Hình kỷ niệm trước nhà nguyện cũ



Các Frères Hữu Dưỡng với Fr. Jourdain



Tiệc mừng Thượng Thọ 100 tuổi





NGHI THỨC NHẬP QUAN

15g50 ngày 4/6/2008



Dòng) – cho nên phải tiết kiệm. Tôi nhớ để có giấy nháp tôi phải kiếm mấy tờ báo Pháp cũ kiếm mấy chỗ trắng để dùng. Noël, Tết, Bê Trê n li xì cho mỗi người hai cuốn tập giấy trắng – ngày 15 lễ TGLS, mỗi người được 1 bánh xà phòng đánh răng. Không TV, tủ lạnh, quạt máy, ngay cả điện cũng không có, chúng tôi dùng đèn dầu lửa. Tuy vậy, tôi vẫn giữ một kỷ niệm rất tốt về đời sống đơn sơ khó nghèo 1 cộng đoàn nhỏ miền quê.

4. Ảnh hưởng của các Frères rất sâu – nhưng đây là một ảnh hưởng tập thể có từ thời các Frères thừa sai Pháp. Ảnh hưởng vừa do cách dạy, cách giáo dục... vừa do cách ăn ở, lối sống của các Frères. Tuy người ta có nhắc tới tên Fr. này Fr. kia nhưng không phải là những cá nhân nổi tiếng về kiến thức, về tài năng... mà chỉ là những thầy dòng chính hiệu.

Tưởng niệm Frère Jourdain mà tôi chỉ nói về cộng đoàn các Frère ở Phát Diệm, như thế có lạ để chăng ?

Tôi đã thưa với anh em tôi không biết nhiều về F. Jourdain vì không sống lâu với Frère nhưng nếu anh em La San thành công ở PD, nếu cộng đoàn được dân chúng đánh giá cao anh em sống không mấy tiện nghi mà vẫn sốt sắng, vui vẻ, hăng say thì nhờ đâu ? Nhờ ơn Chúa dĩ nhiên rồi – nhưng cũng nhờ tài lãnh đạo của Bê Trê n Jourdain – hiền lành, khiêm tốn, đạo đức, biết lo cho anh em – không lạ gì là cựu học sinh PD khi nói tới La San là nhắc tới F. Jourdain. Cách đây mấy tháng tôi đi dự lễ khánh thành Tu Viện Gioan TC ở Hố Nai – Vài ông già cỡ 70 tuổi thấy bộ áo dòng màu đen cổ trắng mừng rỡ chạy tới, tự xưng là cựu học sinh PD, họ hỏi thăm các Frères nhất là F. Jourdain và trước khi chia tay, dúi vào tay tôi một tờ giấy 100 “để sư huynh bồi dưỡng”. Ôi tình Chúa, tình người !

04/06/2008

F. Lucien

NHỚ VỀ BÈ TRÊN JOURDAIN

Kính thưa Bè Trên,

Con đã biết BT từ lúc con 8 tuổi, lúc đó cậu học sinh lớp 10ème chỉ thấy được SH Hiệu Trưởng Đức Minh của mình từ xa xa. Nhưng sự hiền từ và lòng nhân hậu của BT thì lại rất gần. Biết con là người mới di cư vào Nam, BT đã niềm nở tạo mọi điều kiện dễ dàng tiếp nhận con vào trường. Học sinh trường La San Đức Minh chúng con luôn nhớ đến Bè Trên qua hình ảnh một vị Giám Đốc hiền từ và đầy lòng nhân ái. Con nhớ rất rõ, các kỳ kêu điểm, thường là dịp những học sinh yếu kém lo sợ, nhưng với BT lại khác, BT không bao giờ lớn tiếng nạt nộ, quở phạt học sinh mà chỉ ân cần nhắc nhở và động viên chúng con.

Khi lớn lên thì chỉ được biết BT qua những quyển Kỷ Yếu Taberd và luôn thấy BT chụp ảnh với các em rước lễ lần đầu. Đây là một gương sáng nhắc nhở con, nhiệm vụ chính của Sư Huynh La San là dạy giáo lý và đưa dẫn các em đến với bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể..

Khi về Mai Thôn ở gần BT từ 8 năm nay, con chỉ còn được thấy BT trên giường bệnh, mọi tiếp xúc thể lý với thế giới bên ngoài hầu như bị cắt đứt. Nhưng, con chưa từng nghe từ miệng BT một tiếng rên la, một đòi hỏi điều gì. Đối với con, đây một chứng tích của một đời tu hành nhẫn nhục, nên cái đã tu đức đó còn tiếp tục ngay cả trong hàng chục năm tháng cuối đời : BT hẳn đã sẵn lòng "tiếp nhận" ... những đau khổ hồn xác và tật nguyên gắn liền với tuổi già" (LD 74a) kết hợp với Hy lễ của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá như Luật Dòng đòi hỏi. Hẳn những ân phúc mà Tỉnh Dòng và Anh Em chúng con đã và đang nhận là những hoa quả của sự đóng góp đầy đau thương của BT. Hơn nữa, tuy nằm liệt giường như vậy, mà rõ ràng là, tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng lòng BT đã luôn dành cho các em bé một chỗ tốt nhất theo gương của Vị Thầy Chí

Thánh : Mỗi lần các em bên Nhà Trẻ của các Chị La San đến với BT thì BT luôn cố nhướng mắt và muốn đón chào chúng.

Con cũng xin nhân dịp này xin nói lên lời tạ lỗi với BT vì đã không thăm nom và chăm sóc cho BT chu đáo hơn trong suốt năm qua ! Xin BT, lấy bác ái huynh đệ La San miễn thứ và cầu bầu cùng Chúa cho Anh Em La San Việt Nam chúng con noi gương BT sống trọn vẹn đời tu La San cho đến hơi thở cuối đời.

Xin kính cẩn bái chào tạm biệt Bè Trên kính mến.

SH Siméon Pham quang Tùng.
05/06/2008

MỘT PHÚT SUY TƯ

Tối nay, tôi ngồi canh thức ở cuối phòng. Trước mắt tôi là linh cữu trong đó, sư huynh Jourdain đang nằm thẳng, trong bộ áo dòng đen cổ trắng, hai tay chấp trên ngực với chuỗi mân côi.

Sư huynh nhìn về phía trước có huy hiệu Signum Fidei bên trên là hình Cha Thánh Gioan La San, trên nữa là Chúa Kitô trên thập giá.

Sư huynh nghĩ gì ?

Đây là điểm dừng chân của một cuộc hành trình đã kéo dài 104 năm – với hơn tám mươi năm dãi theo ánh sáng Ngôi Sao Đúc Tin La San. Một đời hiến trọn cho Chúa và cho giới trẻ.

Cùng với những anh em khác đã liên kết thành một cộng đoàn những môn đệ Thánh Gioan La San muốn đem tới cho mọi người nhất là giới trẻ và trẻ nghèo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta đến chết trên thập giá vì chúng ta và cho chúng ta.

Cả cuộc đời sư huynh không tìm gì khác, không muốn gì khác... rất đơn giản... chỉ có thể thôi... nhưng đủ để đem lại

một ý nghĩa... một lẽ sống, cho một cuộc đời đã cho đi... dứt khoát cho đi.

Sư huynh đã dạy học, đã đứng lớp nhưng sư huynh không tìm cho được dạy những lớp cấp trên.

Sư huynh đã làm Bề Trên cộng đoàn nhưng danh vọng không nói gì với sư huynh cả.

Sư huynh đã làm Quản lý một trường lớn như trường Taberd nhưng tiền bạc, sư huynh không ham...

Cái sư huynh mơ ước, theo đuổi là cái khác, cho nên sư huynh cho người ta cái cảm tưởng một con người thanh thoát, bình an, đơn sơ, chân chất, một lòng với Chúa và một lòng với anh em.

Những năm tháng cuối đời Chúa đã thử thách sư huynh, sư huynh đã phải liệt giường, rồi bị mù... nhưng sư huynh không phân nản, sư huynh xin vâng...

Sư huynh có thể ra đi vui vẻ, dâng lên Thiên Chúa kỳ công sư huynh đã thực hiện, nhờ tình thương của Chúa Giêsu Kitô, theo gương sáng của Cha Thánh – và dưới ánh sáng của Đức Tin và sự nâng đỡ của anh em.

04/06/08
Sh. Lucien

✠✠✠✠

Con xin hiệp ý cùng Tôn huynh Giám Tỉnh và Quý Frères trong Tỉnh Dòng cầu nguyện và cầu xin Chúa thương cho linh hồn Frère Jourdain Nguyễn Văn Thiên được mau về Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa !

Con,
F. Joseph Hùng

Dòng Nữ Tu La San
Miền Việt Nam

ĐÔI NÉT TƯỞNG NHỚ FRÈRE JOURDAIN de Saxe NGUYỄN VĂN THIÊN FSC

Kính thưa Cộng Đoàn,

Chúng con là Nữ Tu La San, Con xin thay cho Chị Em là con, cháu của các Frères, con xin có đôi lời với Frère Jourdain,

Chúng con luôn luôn nhớ công ơn Quý Frères, nhất là Frères già, vì có một Frère già (nay đã chết) đã nói với con :

Các Frères già luôn cầu nguyện cho các Chị, con tin rằng trong đó chắc hẳn có lời cầu nguyện của Frère Jourdain thân yêu đây, và chắc Frères trẻ chắc cũng có cầu nguyện cho chúng con nữa, làm chúng con an tâm hơn, vững tiến trong đời tu.

Lúc Frère còn đi lại được, khi chúng con nấu cơm cho Nhà Hưu Dưỡng, Frère cũng thường vui vẻ thăm hỏi, nhất là ngày Chúa nhật Frère hay hỏi : hôm nay lễ gì mà các Chị cho ăn ngon ? Chúng con lại nói : nào là Lễ sinh nhật của chị này, lần khác lại Bồn mạng của chị kia... và sau đó Frère về phòng đi kiểm được mấy cái kẹo đem xuống cho mỗi Chị Em, chúng tỏ Frère lưu tâm đến người khác... Giờ thì chúng con xin lỗi Frère vì đã chọc phá Frère khi trước.

Con nhớ lại, những lần con ghé thăm Frère, tại phòng bệnh, trên giường bệnh nhà cũ cũng như tại nhà mới, mỗi khi thăm Frère con thường đặt tay trên trán của Frère (xem Frère nóng hay lạnh) con hay hỏi, Frère có biết con không ? Có khi Frère Thọ hay chị Cúc phải nói lại : các chị Nữ Tu La San thăm Frère, thăm Ông Nội đấy. Ông Nội biết không ? dù Frère không nói ! nhưng con thấy Frère đã chớp mắt làm hiệu là Frère biết,

KHÁCH ĐẾN THĂM



NỘI TRƯ LA SƠN ĐỨC MINH
ĐI THĂM CÁC SH. NHÀ HỮU DƯƠNG



SH. EDOUARD đến thăm SH. JOURDAIN



NGHI THỨC NHẬP QUAN

15g50 ngày 4/6/2008



Biệt Khúc

Tâm tình

Song Anh



Người Thấy thân yêu tôi xưa, sao còn mong khắc ghi trong
Thấy thân yêu tôi nay, đang nằm đây thành thời an



lòng, lớp học nào vang lời Thấy, đẹp ước mơ thời ấu
bình, những gì người trao ngày nào, đẹp biết bao đời hiến



thơ Người Anh thân yêu tôi xưa, biết bao lần vãng chia cuộc
dâng. Người Anh thân yêu tôi nay, hết con đường chông gai thập



sống, chung bàn tay ngày tháng vun trồng và giờ
giá, cho niềm tin rực sáng ơn Trời đáng trót



đây mùa chín đầy bông. Người đời tay Chúa từ nhân.



Tạm biệt Thấy xin gặp lại, ngày mai vinh quang hằng sống.



Tạm biệt Anh xin gặp lại, cùng sống quê trời thiên thu.

*Tưởng nhớ SH. Jourdain Nguyễn văn Thiên
Mai Thôn, 5-6-2008*



Kỷ niệm ngày lễ 100 tuổi của SH. JOURDAIN



Kỷ niệm mừng lễ Thương thọ 100 tuổi của SH. JOURDAIN

MỪNG 100 TUỔI



SH. JOURDAIN và các cháu trong ngày lễ Thương thọ 100 tuổi